

“Discipelschap in het hele leven”

Beleidsplan
Hervormde Gemeente Rumpt

2017 - 2021

Inhoud

INLEIDING	3
IDENTITEIT EN KERNWAARDEN	4
DISCIPELSCHAP ALS FOCUS	4
VISIE EN MISSIE	5
DIENSTEN	6
VORMING EN TOERUSTING	6
JEUGDWERK	8
OVERIGE ACTIVITEITEN	9
DIACONAAAT	10
KERKVOOGDIJ	10

INLEIDING

Dit is het beleidsplan van de Hervormde Gemeente Rumpt voor de periode 2017-2021 met als thema ‘discipelschap in het hele leven’ en geeft aan welke mogelijkheden de kerkenraad wil gebruiken om elkaar als gemeenteleden toe te rusten om te leven als discipel van Christus.

‘Discipelschap in het hele leven’ is een thema dat alle aspecten en activiteiten van ons gemeentelven kleurt – van eredienst tot Bijbelkringen, van diaconale activiteiten tot het jeugdprogramma. Een discipel is iemand die Jezus Christus volgt als Heiland en Redder en een levende relatie met Hem heeft. Een discipel is iemand die is uitgenodigd en die uitnodiging aanneemt. Steeds weer opnieuw, in de wetenschap dat hij leeft voor Gods aangezicht en Hem is toegewijd. Dat wordt als moeilijker ervaren dan vroeger in onze gesecculariseerde maatschappij. De vragen en de meningen van die maatschappij gaan ons niet voorbij. Dat herkennen we individueel en als gemeente en daarom leggen we nadruk op de navolging, waartoe ook wij door Jezus geroepen zijn.

We kiezen voor dit thema omdat we in onderlinge gesprekken en tijdens bezinning binnen de kerkenraad concludeerden dat we (gemeenteleden, kerkenraadsleden) het niet altijd eenvoudig vinden om in het dagelijks leven in woorden en daden te getuigen van God en zijn evangelie en om onze bekenden uit te nodigen kennis te maken met het geloof. Om missionair te zijn is het om te beginnen nodig om elkaar daar zelf in voor te leven, te bemoedigen en onderling toe te rusten. Gemeenteleden gaven aan dat zij onvoldoende toerusting ervaren in hun leven als volgeling van Christus in het dagelijkse bestaan, in het gezin, in de buurt, op het werk. Dit beleidsplan geeft ons als gemeente een duidelijke oriëntatie voor de periode die voor ons ligt. De activiteiten die wij aanbieden zijn voor een groot deel gericht op het toerusten van alle gemeenteleden. Wij hopen zo veel mogelijk in die behoefte te gaan voorzien. De identiteit en kernwaarden van de Hervormde Gemeente Rumpt veranderen niet, maar de focus: ‘discipel zijn in het hele leven’, bepaalt de accenten voor het beleid en de activiteiten. In haar vergadering van (*datum*) heeft de kerkenraad dit beleidsplan aangenomen

We lichten eerst toe wat we met het begrip discipelschap bedoelen en vertalen dit vervolgens naar een missie en visie voor de komende jaren.

We beseffen dat alle plannen en ambities die in dit beleidsplan zijn opgeschreven, kansloos zijn zonder Gods zegen. Bij de totstandkoming van dit plan hebben we steeds geprobeerd Gods leiding te zoeken.

Vorig versus huidig beleidsplan

Als u het vorige beleidsplan naast het huidige legt, dan zult u veel overeenkomsten aantreffen.

We zijn geen andere gemeente dan een aantal jaren geleden.

Veel van de beleidsvoornemens in het vorige beleidsplan zijn uitgevoerd. Sommige voornemens hebben we opnieuw opgenomen. Waar inzichten zijn veranderd, hebben we het anders omschreven.

We hopen dat u dit beleidsplan positief ontvangt en meewerkt om het uit te voeren om gemeente te zijn tot Gods eer en als licht in deze wereld.

Rumpt, 30 maart 2017

Namens de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Rumpt

IDENTITEIT EN KERNWAARDEN

De Hervormde Gemeente Rumpt wil gemeente van Jezus Christus zijn. Hem gehoorzamen we als Heer van de kerk. Wij weten ons als gemeente afhankelijk van God en bidden om de vernieuwende werking van Zijn Geest in ons eigen leven en in de wereld om ons heen.

We geloven dat we als individu en als gemeente God mogen ontmoeten dankzij de goedheid van God, die bovenal zichtbaar en tastbaar wordt in het verzoenend lijden en sterven en in de opstanding van Jezus Christus. We geloven dat we geroepen zijn om als discipel in alle aspecten van het dagelijkse leven Gods wil te zoeken en te volgen. De Heilige Geest is het die ons daarin leidt.

De Hervormde Gemeente Rumpt is gemeente van Jezus Christus. Hij is de Heer die wij volgen. Wij noemen onszelf ‘pelgrims’; mensen onderweg. Wij geloven het goede nieuws dat God, de Schepper, Zijn wereld niet in de steek laat, maar in Jezus Christus mens werd om de wereld en de mensen te redden en zo Zijn Koninkrijk te beginnen. Met Zijn Geest werkt Hij in de gemeente en in de wereld.

Wij geloven dat door het lijden, sterven en opstaan van Jezus de relatie met God hersteld is en wij daarom Gods kinderen mogen zijn. Wij weten ons geroepen om discipel te zijn van Jezus, van Hem te leren en Hem te volgen, met vallen en opstaan, op alle terreinen van ons leven om zo het nieuws van het Koninkrijk in daden, woorden en houding door te geven. We hebben deze roeping gezamenlijk als gemeente en persoonlijk in onze sociale netwerken. Samen zoeken we onder leiding van Gods Geest naar mogelijkheden om onze roeping vorm te geven. Wij staan als gemeente in de hervormd–gereformeerde traditie en zullen daar ook in blijven staan. Deze traditie willen we in de hedendaagse maatschappij en cultuur onder woorden brengen. Daarbij hebben we oog voor alle leeftijdsgroepen. In de lijn van de hervormd–gereformeerde traditie onderkennen we binnen onze gemeente verschillende vormen van geloofsbeleving, zowel in aansluiting met de traditie van de Reformatie als ook met de wereldwijde evangelische traditie.

Centraal in ons gemeente-zijn staat de gemeenschap met God en met elkaar. Zonder die gemeenschap is het niet mogelijk Jezus na te volgen. In de erediensten staat daarom de verkondiging van de Bijbel centraal en biedt de liturgie niet alleen ruimte voor het begrijpen van en leren over de Bijbel, maar ook voor stilte en ruimte voor inkeer. Daarnaast bieden de erediensten vooraf en na afloop ruimte voor onderlinge ontmoeting. Ook in de bijeenkomsten door de week in kleine kring staat het zoeken van God en de gemeenschap met elkaar centraal. Samen met de erediensten op zondag vormen de kringen door de week het hart van de gemeente.

DISCIPELSCHAP ALS FOCUS

In dit beleidsplan staat discipelschap centraal. Discipelschap is voor christenen een bekend en vertrouwd woord. Wat discipelschap is, kan niet in een enkele zin worden gevat. Wel kunnen we belangrijke facetten beschrijven:

Geroepen zijn

We worden door Jezus geroepen om Hem te volgen; het initiatief voor discipelschap ligt bij God, niet bij ons.

Levenslang proces

Als leerling volg je Jezus met volharding en trouw en leer je je leven lang bij over God en het leven in Zijn koninkrijk en hoe dat toe te passen in het dagelijkse leven.

Manier van leven

Je gaat niet meer doen of dingen verbeteren, maar je gaat anders leven, namelijk concreet bewust vanuit het perspectief van Gods koninkrijk; dat geldt voor alle terreinen van ons leven.

Kruisdragen

Leven als discipel is een weg van zelfverloochening waarin je blijft vechten tegen de neiging om je eigen belangen belangrijker te vinden dan Gods waarden.

Dankbaarheid

Leven als discipel is een leven vanuit dankbaarheid en liefde omdat God ons door Jezus als zijn kinderen aanneemt.

Geest-vruchtig

De Geest laat zijn vruchten in ons leven groeien, vaak ook zonder dat we dat zelf zien, maar wel zó dat anderen in ons leven iets kunnen zien van de nieuwe werkelijkheid van het koninkrijk van God.

Getuigend

Onze manier van leven, toegelicht door onze woorden, is voor anderen het meest ervaarbare getuigenis van Jezus' goede nieuws dat het koninkrijk op handen is.

Gemeenschap

Jezus volgen doe je samen, door elkaar in leven en geloven te stimuleren en te steunen, en verantwoordelijkheid voor elkaar te dragen. We zijn geroepen om verantwoordelijkheid te dragen voor het discipelschap van de ander. Het instituut kerk is een belangrijk hulpmiddel en vorm, maar het gaat ons ten diepste om de verbinding met Jezus Christus en met elkaar. Daarom kiezen we voor 'gemeenschap' om de relatie aan te duiden.

Het geeft ook een link naar de samenleving waar we allen ook deel van uitmaken. Verbindingen en relaties zijn anders geworden in de afgelopen decennia. We zoeken naar vormen die passen bij deze tijd, zonder de inhoud van ons geloof los te laten.

Alle aspecten van het leven

Discipelschap raakt alle facetten van ons leven: op zondag en alle dagen van de week. Hoe te leven als christen die weet leerling te zijn in alle verbanden, werk, relaties, vrije tijd. We willen als gemeente daarin samen leren, groeien, elkaar bemoedigen, stimuleren. Christen-zijn en dus leerling-zijn van Jezus Christus is een levensstijl, een 'way of life'.

VISIE EN MISSIE

Onze visie is gebaseerd op het geloof dat Jezus Christus hoofd is van de gemeente.

Onze missie kernachtig verwoord: “Discipelschap: leerling van Christus zijn om ook anderen tot leerling van Hem te maken”. We geloven dat we geroepen zijn om als discipel van Christus in alle aspecten van het dagelijkse leven Gods wil te zoeken en te volgen.

Uitgebreider verwoorden wij de missie van onze gemeente, geïnspireerd door de missionaire opdracht vanuit Mattheüs 28:18-20, als volgt: De Hervormde Gemeente Rumpt wil een gemeenschap zijn van leerlingen van Jezus Christus die, zelf levend vanuit het geschenk van een persoonlijk geloof in Christus, Hem wil volgen en dienen in alle aspecten van het leven en zich inspant om ook anderen tot leerling van Hem te maken.

We werden erg geholpen door een metafoor in het boek *The Schraping of Things to Come*, van de Australische kerkpioniers Hirsch en Frost. Het gaat om het beeld van veeboeren in Australië. *‘Zij weiden grote kudden, op enorme grasvlakten, waarbij er geen denken aan is om de kudde door een hek bijeen te houden. De dieren worden daarom naar een bron gebracht en dan losgelaten. De verschillende dieren verwijderen zich al grazend op verschillende afstand van de bron, maar keren daar altijd weer terug. Zo hopen we dat onze gemeenschap vanuit de bron van het Evangelie (en dus niet door de begrenzing van een kerkelijk hek) verbonden wordt’.*

Met andere woorden: deze metafoor helpt ons om de gebondenheid aan het evangelie en de persoonlijke vrijheid in balans te houden.

Geef dat ook wij uw nodend woord
vertrouwen, volgen ongestoord,
op weg gaan met U mee. (Gezang 463)

DIENSTEN

Erediensten

Elke zondag is er een kerkdienst (die wij eredienst noemen) en daarnaast tevens op alle christelijke feestdagen en herdenkingsdagen zoals Kerst, Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren. Er is een avonddienst op bid- en dankdag en op oudejaarsavond. Op nieuwjaarsdag is er een ochtenddienst.

Bijzondere diensten

- Doopdienst;
- Viering van het Heilig Avondmaal;
- Huwelijksdienst;
- Rouwdienst.

VORMING EN TOERUSTING

Net zoals alle zondagse en bijzondere kerkdienst zijn deze activiteiten voor iedereen toegankelijk.

Bijbelkring

Samen lezen en bestuderen van de Bijbel: wat staat er in de tekst, wat betekent dat om vervolgens de verbinding te zoeken met ons leven en de toepassing ervan in ons leven. Soms lezen we delen van één Bijbelboek, soms bestuderen we de geschiedenis van een persoon in de Bijbel.

Gesprekskring

In deze kring zijn onderwerpen die de deelnemers aandragen het uitgangspunt voor gesprek. Dat kunnen spirituele teksten zijn, bijzondere personen door wie wij geïnspireerd worden, muziek of persoonlijke en ethische vraagstukken.

Boekenkring

Met elkaar boeken lezen op een spirituele manier. Dat klinkt ingewikkelder dan het is: het gaat er om dat we de boeken, die op de een of andere manier op ons pad komen, lezen en bespreken met in ons achterhoofd de vraag: ‘Waar raakt dit boek mijn leven, dus ook mijn geloofsleven?’

Alphacursus

Een introductiecursus voor mensen die nieuwsgierig zijn naar het geloof.

Filmavonden

Een film kijken en aansluitend met elkaar spreken over de betekenis van de film voor ons eigen leven.

Preekbespreking

Met elkaar, na afloop van de kerkdienst onder leiding van de predikant, napraten over de preek. In deze gesprekken praten de gemeenteleden over de boodschap van de preek en de betekenis hiervan voor het persoonlijke leven.

Preksamenvatting

Na afloop van de kerkdienst ontvangen de aanwezigen een samenvatting van de preek. De voorganger van de dienst op die ochtend draagt hier zorg voor. Hierdoor is het mogelijk thuis te lezen en te bespreken wat er in de dienst is behandeld.

JEUGDWERK

VISIE EN MISSIE

Wij willen dat ook kinderen en de jongeren zich betrokken voelen bij onze gemeente en een eigen plaats hebben. Dat vraagt van de ouderen om de kinderen te laten zien wat het volgen van Jezus betekent in hun leven.

Kindernevendienst

De kindernevendiensten tijdens de erediensten zijn bedoeld om aan kinderen op hun niveau de boodschap van het evangelie te verkondigen.

Bijbelclub

Deze bijbelclub staat open voor alle kinderen uit Rumpt in de leeftijd van 8 t/m 12 jaar. De bijbelclub is bedoeld om voor deze kinderen de boodschap van het evangelie door te geven. Er wordt een vertelling gehouden, er wordt gezongen, gebeden en recreatieve activiteiten gehouden.

Jeugdclub

Voor de jeugd van 12 jaar en ouder wordt er maandelijks, op vrijdagavond, een bijeenkomst gehouden.

Kinderkerstfeest

Ieder jaar wordt er voor de kinderen in de leeftijd tot 12 jaar een kerstfeest in de kerk gehouden. De kinderen worden bij de voorbereidingen betrokken en vervullen een grote rol bij deze viering zodat de boodschap van Kerst ook voor hen duidelijk wordt weergegeven.

Catechisatie

Voor tieners vanaf 10 jaar en ouder wordt er catechisatie gehouden. De catechisaties staan onder leiding van de predikant. De belijdeniscatechisatie dient ter voorbereiding van de openbare belijdenis van het geloof en wordt vanwege het aantal geringe aanmeldingen samen gehouden met de buurgemeenten.

OVERIGE ACTIVITEITEN

Actiecomité

Het actiecomité organiseert jaarlijks enkele activiteiten om geld bijeen te verzamelen voor de kerkvoogdij. De belangrijkste activiteit is het organiseren van de jaarlijkse braderie rondom de kerk.

Startzondag

De kerkenraad organiseert aan het begin van het winterwerk een startzondag, waarop het winterprogramma wordt toegelicht. Die startzondag wordt ook georganiseerd om iedereen de mogelijkheid te bieden met elkaar te spreken over gemeenteaangelegenheden.

Het verjaardagsfonds

Gemeenteleden die jarig zijn worden bezocht door de vrijwilligsters van het verjaardagsfonds om de jarige te feliciteren en te vragen een bijdrage te leveren aan het verjaardagsfonds. De opbrengst van dat fonds wordt door de kerkvoogdij besteed.

Kerkbode ‘De Kerk Roept’

De kerkbode is bedoeld voor het geven van informatie over het kerkelijk gebeuren in zowel onze eigen gemeente als de omliggende klassikale gemeenten. Elke twee weken wordt er door de predikant een agenda en actueel overzicht van informatie over onze gemeente ingezonden.

Hervormde vrouwendienst (HVD)

De dames van de HVD verspreiden om de twee maanden het pastorale blad “Licht in de avond” op ca. twintig adressen bij ouderen vanaf 65 jaar. Een aantal keren per jaar zijn er bezoeken naar aanleiding van ziekte, aan huisgebondenheid of andere gebeurtenissen. De HVD is een ondersteuning van contacten namens de kerk. Ze verspreiden het Kerst- en Paasnummer van de Elisabeth en jaarlijks verzorgen ze de kerstmiddag voor de ouderen.

Klusdag

Jaarlijks, of als nodig vaker, zijn gemeenteleden actief bezig met het verrichten van allerlei praktische werkzaamheden in en om ons kerkgebouw. Snoeien en knotten of schoonmaken, tussendoor gezamenlijk koffiedrinken en als afsluiting lunchen.

DIACONAAT

Bij diaconaat denken we allereerst aan onze Here Jezus Christus, die heel zijn leven diende als de grote Diaken en ons aller voorbeeld is, zo mogen wij Hem als gelovigen volgen in het dienen van God onze Vader en in het dienen van elkaar, een ieder naar de genadegave die hij of zij ontvangen heeft.

Vanuit dit voorbeeld zijn wij als gemeente geroepen om een diaconale gemeente te zijn, waarin we omzien naar en aandacht hebben voor onze naaste in velerlei moeilijke situaties, zowel binnen als buiten onze gemeente.

Het totaal van de inkomsten van de diaconie (die bestaan uit pacht- en rentegelden evenals inkomsten uit collecten en giften) staat haar toe een aantal instellingen en activiteiten financieel ruim te steunen. Het financiële beleid van de diaconie zal niet gedreven worden door de wens het vermogen in stand te houden, maar het vermogen met verstand en beleid te besteden aan diaconale doelen binnen en buiten de gemeente.

KERKVOOGDIJ

De kerkvoogdij heeft als taak het beheer en beleid rond alle stoffelijke aangelegenheden die de kerk betreffen.

Bezittingen

De gemeente bezit een monumentaal kerkgebouw. Daarnaast bezit de gemeente een pastorie gelegen naast het kerkgebouw. Verder bezit de kerkvoogdij weidegrond die verpacht wordt. Tenslotte bezit de gemeente liquide middelen die defensief zijn belegd op spaarrekeningen en deposito's (laag risico).

Kerkgebouw

Behalve voor de wekelijkse eredienst staat het kerkgebouw ook ter beschikking voor trouwdiensten en rouwdiensten en wordt het sporadisch verhuurd. In het laatste geval beslist de kerkenraad per geval of het wordt toegestaan.

Onderhoud gebouwen

Het kerkgebouw en de pastorie verkeren in goede staat.

Ledenadministratie

Ten behoeve van eigen gebruik is een deel van de leden ingevoerd in een computerbestand.

Begraafplaats

Op 19 juli 2007 in opdracht van onze gemeente de Stichting Nederlands Hervormde Begraafplaats Rump opgericht.

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door personen die bij onze gemeente betrokken zijn.